

Koninklijke Onderscheiding

voor ons Hoofdbestuur lid

A. S. M. van Schendel

OP voordracht van de minister van Oorlog heeft H.M. de Koningin toegekend de „Bronzen Leeuw” aan onze Vriend en medestrijder A. S. M. van Schendel te Den Haag, waar hij tevens afdelingsvoorzitter is.

Wij verheugen ons met hem in deze Koninklijke onderscheiding, die een ongevroegde erkenning inhoudt van het Verzet, waaraan hij actief heeft deelgenomen.

Het Koninklijk besluit zegt hiervan:



„Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als chef marconist van een belangrijke inlichtingen- en verzetsgroep in door de vijand bezet gebied in de jaren 1942 en 1943. Hij reisde het gehele land door om een aantal radio-zendposten op te richten en het daarvoor nodige personeel te werven en op te leiden. In het

voorjaar 1943 gelukte het hem radiocontact te krijgen met het Bureau Inlichtingen te Londen door middel van een binnengesmokkeld zendtoestel, waarna gedurende vier maanden regelmatig radioverkeer werd onderhouden, waarbij hij een aanzienlijk deel der telegrammen zelf verzorgde. Door verraad gearresteerd en in 1944 ter dood veroordeeld keerde hij na de bevrijding levend terug, omdat het vonnis niet werd voltrokken.”

Deze eenvoudige opsomming van feiten, laat zien, dat in de strijd tegen de bezetter alleen maar gevraagd werd naar onze **PLICHT**. God heeft hem gespaard, en wij herinneren ons nog zijn warm betoog op het Congres te Rotterdam, waar hij als voorzitter van onze Landelijke Sociale Commissie, verhaalde van die vriend, die hem, de **TERDOOD**-veroordeelde zeide: „Tom wij zorgen voor je vrouw”. Tom kwam terug en de vriend met 11 kinderen niet!

Onze gelukwensen met deze mooie onderscheiding, maar bij alles leeft er toch maar een wens bij jou, dat wij allen je als voorzitter van onze Landelijke Sociale Commissie ruimschoots in de gelegenheid stellen, te kunnen helpen al degenen aan wie wij beloofd hebben ze nooit te zullen vergeten!

Laat ons gegeven woord in daden worden omgezet, dan tonen wij dat onze gelukwensen aan Van Schendel voor hem dubbele waarde krijgen.

Voor het Hoofdbestuur
C. Brink

*11/10/1952
H.M. de Koningin
Afdeling
Koninklijke onderscheidingen*